

Appèl

april 2025



Maandblad
Gereformeerde kerk
Geldermalsen

jaargang 61
nummer 7

Kerkgebouw

Ds. R. Lomanlaan 7 (hoek Emmalaan) Geldermalsen

Iedere zondag kerkdienst om 10.00 uur

Appèl is het maandblad van de Gereformeerde Kerk te Geldermalsen

Appèl verschijnt 10 keer per jaar maandelijks met een gecombineerd nummer in juli/augustus en december/januari en wordt digitaal verspreid onder leden van de Gereformeerde Kerk, haar gastleden en onder leden van interkerkelijke commissies.

Het blad verschijnt ook nog in beperkte mate in gedrukte vorm.

Jaarlijks wordt aan de lezers een vrijwillige bijdrage gevraagd om de kosten, verbonden aan het vervaardigen van het blad, te kunnen dekken.

Appèl wordt uitgegeven door en onder verantwoordelijkheid van de Kerkenraad van de Gereformeerde Kerk Geldermalsen.

Er staat een link op de website om de digitale Appèl te downloaden

kopijadres en redactie/vormgeving

Hennie Scheele
06 4490 0335
appel@gereformeerdekerkgeldermalsen.nl

Uiterste inleverdatum kopij

(een na laatste donderdag van de maand)

secretariaat en aanmelden gedrukte versie

Jeanet Cornelisse
06 5161 5180
jeanetcornelisse@gmail.com

mei	17-04-2025
juni	22-05-2025
juli	zoveel mogelijk 22-05-2025
eind juli/augustus	07-07-2025
september	21-08-2025
oktober	18-09-2025
november	23-10-2025
december/januari	20-11-2025

Wijziging kopij data

Vanwege vakantie komt het maken van het Appèlnummer juli/augustus in de verdrinking.

Graag wil ik zoveel mogelijk kopij van juli in het juni nummer plaatsen.

Kopij datum 22-5-2025

Voor eind juli/ augustus kan ik dan eventueel een nieuwe Appèl maken.

Kopij datum 7-7-2025

Graag voor de communicatie de Donkey mobile app gebruiken.

Appèl

Inhoudsopgave

- 4 Stemmen op de via Dolorosa
- 6 Kerkdiensten
Jeugddienst
- 7 Soep eten in de vastentijd
Palmpaasstokken maken
- 8 In memoriam
Wel en wee
- 9 Koffieochtend
Verjaardagen
Gemeentenieuws
- 10 Programma V&O
Maaltijd voor ouderen
- 11 Voortgang beroepingswerk
Wandelen/pastoraal gesprek
- 12 De Muziekcommissie
- 13 Collecteontvangsten
Expositie Kruisweg staties
- 14 ZWO/KiA
- 15 Foto impressie soepeten
- 16 Gebed
- 17 PCOB
- 18 Namen en adressen
- 20 Bijbelleesrooster NBG



Stemmen op de Via Dolorosa

Deze monologen hebben al eens 'live' in de open lucht geklonken. Het was op Palmzondag, 2022, aan het begin van de Stille Week. In de Voorstraat in het Betuwse dorp Beesd, op het plein van de Sint Pieterskerk aldaar, is toen een kleine variant van de landelijk bekende 'Passion' uitgevoerd. De monologen gingen toen vergezeld van tableaux vivants, uitgebeeld door een groep jongeren en ondersteund door passende muziek.

Maria, zijn moeder

Elke moeder moet het doormaken...

Het begint al bij de geboorte, als de navelstreng wordt doorgesneden.

Vanaf dat ogenblik beweegt je kind zich van je af.

Je kijkt hem steeds vaker op de rug.

Je probeert hem te volgen, maar je kunt hem vaak niet bijhouden.

De laatste weken ervaar ik een toenemende dreiging.

Ik droom bange dromen.

Ik hoop maar dat het geen moederinstinct is.

Petrus

Dat was mooi, vanmorgen.

Honderden, nee duizenden die hem toejuichten.

Ik zag de hoop in hun ogen.

Dat hij een einde ging maken aan de terreur van de bezetting.

Dat we weer vrij zouden zijn in eigen land.

En dat hij ons zou bevrijden van de geestelijke terreur van de tempel-ayatollahs.

En toen hij het tempelplein schoonveegde, die hele kliek gewiekste handelaars eruit joeg, toen wist ik zeker: ik moet bij hem zijn en bij niemand anders.

Maar nu begin ik soms te twijfelen.

De follow-up is niet wat ik verwacht had.

Hij zegt dingen die me in de war brengen.

Dat we hem gaan verliezen, en toch ook weer niet...

Ik begrijp hem niet.

Maar ik wil bij hem blijven.

En ik zal als het moet voor hem vechten!

Judas

Heb ik drie jaar achter een illusie aangelopen?

Ik zag in hem de bevrijder van mijn volk.

Maar het blijft bij woordenstrijd.

Daar is hij goed in, dat wel.

Maar ik wil daden zien.

En die volgen niet.

Hij is me kwijt geraakt.

En nu wil ik hem kwijt.

Al is er een stem in me die zegt dat ik dan ook mezelf zal kwijt raken.



Opnieuw Petrus

Ze dachten dat ik bang voor m'n hachje was.

Maar dan was ik daar helemaal niet geweest!

Ik heb een grote bek en grote vuisten en beide weet ik te gebruiken als het moet.

Angst kende ik niet, daar op die binnenplaats.

Maar toen ik zag hoe hij zich liet vernederen, hoe weerloos en lijdzaam hij het allemaal onderging.

Ik zeg je eerlijk: op dat ogenblik ging er een golf van bittere teleurstelling door me heen.

Ik wilde niet meer bij hem horen.

Maar die haan kraait: "Leugenaar, je houdt van hem met heel je hart!"

Pontius Pilatus

Altijd als die Joden Pesach vieren is het onrustig in dit land.

Zeker hier in Jeruzalem, waar ooit hun koning David zetelde.

Een zweterige woestijnstad.

Barstensvol opgefokte pelgrims.

Ik moet hier de orde handhaven.

Geen gedonder in mijn gebied.

Dat kan ik niet hebben.

Dat is slecht voor mijn carrière.

Mijn inlichtingendienst vertelt me dat deze man vanmorgen als een soort volksheld werd ingehaald.

Hij lijkt me nogal onschuldig.

Maar ik moet een daad stellen om de schrik erin te houden.

Soms moet je als schaker een pion opofferen.

Politiek gaat niet zonder vuile handen.

Zat ik maar weer in Caesarea sur mer.

Een Romeinse soldaat

Ik ben beroepsmilitair.

De keizer is goed voor ons.

Prima soldij, best eten, goede huisvesting.

Toch zat ik liever ergens anders dan hier.

De bevolking is nogal snel opgefokt.

Als we hier patrouilleren moet je oppassen dat je geen mes in je rug krijgt.

Ze kijken op ons neer en ze haten ons.

Kan ik ook wel enigszins snappen.

Maar we doen gewoon ons werk.

Desnoods het meest vuile werk.

Schone handen houden is lastig voor een soldaat.

Ik heb al vaker iemand moeten kruisigen.

Maria Magdalena

Ik heb gehuild tot ik geen tranen over had.

Ik was volledig in mezelf verdwaald.

Door hem heb ik mijn leven teruggekregen.

Met hem en bij hem voelde ik me sterk en vrij.

Nu weet ik niet meer hoe ik verder moet.

Ik ben zo koud van binnen.

De hemel is zo stil, de nacht zo donker.

Je vraagt of ik geloof dat mijn leven nog weer kleur kan krijgen?

Wat denk je, kan een rots ooit zacht worden?

Kerkdiensten

6-4-2025

Predikant Ds. Joop Spoor uit Utrecht
Orgel Jorrit Meulenbeek
Lector Fam IJlst
Collectes 1. KiA Zending
2. Kerk
3. Revitalisering

18-4-2025

19.30 uur
Goede vrijdag
Dhr. Henk Aantjes uit Schoonhoven
Jorrit Meulenbeek
Fam Postma

13-4-2025

Palmpasen
Predikant Ds. Bram Bregman uit De Glind
Orgel Tjeerd Kiers
Lector Sia Feenstra
Collectes 1. ZWO
2. Jeug
3. Revitalisering
18.30 uur Jeugddienst Emmakerk

19-4-2025

Predikant
Dhr. Rokus Verkaik uit
Hardinxveld-Giessendam
Willem van Til
Jantina Rekker

17-4-2025

19.30 uur
Witte Donderdag HA
Predikant Ds. Roel Knijff uit Geldermalsen
Orgel
Lector Ruud Montijn
Collectes 1. Voedselbank
2. Kerk
3. Revitalisering

20-4-2025

Pasen
Dhr. Henk Aantjes uit Schoonhoven
Erik Versteeg
Hennie Scheele
1. Diaconie
2. Kerk
3. Revitalisering

27-4-2025

Predikant
Ds. Elly Bakker uit Utrecht
Orgel Muziekgroep
Lector Bram Sluiskes
Collectes 1. Voedselbank
2. Kerk
3. Revitalisering

Jeugddienst "Hallo, bent U er nog?"

Met spreker Bram Rebergen
gospelkoor Romans Twelve

Op zondag 13 april om 18.30 uur vindt er een bijzondere jeugddienst plaats in de Emmakerk in Geldermalsen.

Het thema van deze dienst is "Hallo, bent U er nog?"

Een vraag die vast veel mensen herkennen op momenten van twijfel, onzekerheid of tegenslag.

Juist wanneer het leven moeilijk is en we op zoek zijn naar antwoorden, zouden we soms graag willen dat God zich duidelijk laat horen. Maar wat als het stil blijft? Wat als we bidden en het gevoel hebben dat er niet geluisterd wordt? Kan dat ons geloof onder druk zetten? Verwachten we soms te veel van God of bidden we tegen beter weten in? Deze vragen en gedachten staan centraal in deze jeugddienst.

Spreker Bram Rebergen gaat op een toegankelijke en inspirerende manier in op deze thema's. Met zijn ervaring als jeugdwerker weet hij velen te raken en aan het denken te zetten. Daarnaast zorgt gospelkoor Romans Twelve voor muzikale ondersteuning.

De dienst is bedoeld voor jong en oud.
Iedereen is welkom!



soep-eten-in-de-veertigdagen-tijd

Komt je weer soep met brood eten in de vergaderzaal van de kerk?



Het doel is

1. door iedere week een sobere maaltijd te gebruiken, kun je je bewust worden van de rijkdom die we hebben;
2. door met elkaar te eten kunnen we een stukje gemeenschap met elkaar ervaren;
3. door het uitgespaarde geld te geven aan een goed doel, delen we ook iets van onze rijkdom met anderen die het minder goed hebben.

Dit jaar gaat het geld naar het nieuwe ZWO project; Stichting Pemama van Jorrit en Marlein Meulenbeek.

U/je bent nog welkom op dinsdag 1, 8 en 15 april van 18.00 tot 19.00 uur.
Neem je eigen soepkom en lepel mee. Er wordt voor soep en brood gezorgd.
Het is laagdrempelig en erg gezellig.



Petra van Zandwijk
Hennie Scheele

Palmpaasstokken maken

Zaterdagmiddag 12 april 2025, tussen 14.00-16.00 uur.
(inloop tot 15.00 uur)

Locatie: De Ontmoeting, naast Centrumkerk,
Achter 't Veer 20, te Geldermalsen.

Iedereen tussen 4 t/m 12 jaar is welkom!
Neem gerust een vriend/vriendin mee.

Laat vóór 8 april even weten of je komt
én geef door of je zelf een Palmpaasstok meeneemt!

Opgeven kan door te mailen naar:

Marloes Reuvers: marloesdeijl@hotmail.com

Jeannette Stoffer: hj.stoffer@gmail.com

Jij komt toch ook?



Koffie ochtend

Maandag 14 april
bij Kari van Kranenburg, Spijksepad 2, Buurmalsen
10.00-11.30 uur

We hebben geen leeftijdsgrens.
Een ieder is welkom voor een lekker kopje koffie, een praatje en gezelligheid.

Als u niet zelfstandig kunt komen kunt u mij
bellen, dan halen we u met de auto op.
Laat dit geen beletsel zijn om te komen.

We zien u graag!
Hennie 06-44900335



Programma Verdieping en Ontmoeting

In de afgelopen maanden hebben we elkaar op verschillende manieren kunnen ontmoeten: tijdens een aantal inspirerende gespreksbijeenkomsten, een voorstelling in de kerkzaal, een kerk en werk avond en het soepeten gedurende de 40-dagentijd, waarmee we vooruit kijken naar het Paasfeest.

Op 17 april, witte donderdag,

18.30 uur: starten met een eenvoudige gezamenlijke maaltijd met soep en brood

19.30 uur: kerkdienst

20.30 uur: aansluitend kijken we samen naar the Passion en praten we hierover na. The Passion is de muzikale paasvertelling van KRO-NCRV voor iedereen. Jezus' verhaal van geloof, hoop en liefde inspireert ons om het goede te doen en naast elkaar te staan.

Op 20 april, Pasen, is iedereen al vroeg welkom. Het is inmiddels een traditie aan het worden: het Paasontbijt op Paaszon­dag in onze kerk. Ook dit jaar verzorgt de V&O groep weer een sfeer­vol ontbijt. Het ontbijt begint om 9.00 uur.

Om het ontbijt goed voor te bereiden willen we graag weten hoeveel mensen we mogen verwachten. U kunt uzelf aanmelden in onze kerk app of op de intekenlijsten die achter in kerk komen te hangen. U bent allemaal van harte uitgenodigd



Maaltijd voor ouderen

De kokkies gaan weer koken voor ouderen! U bent van harte welkom om gezellig te komen eten.

Dinsdag 22 april (i.p.v. 8 april)

Welkom om 17:15 uur in de vergaderzaal

Meldt u zich wel even aan bij Kari? Graag voor 18 april.

Telefoon: 06 28 64 27 62

Evt. dieetwensen kunt u aan Kari doorgeven.
We vragen een vrijwillige bijdrage van € 5,00 voor de kosten.



Overige data voor 2025:

→ 24 juni

→ 14 oktober

Graag tot ziens op 22 april!

Voortgang beroepingswerk

Graag geven we weer een update vanuit de beroepingscommissie. Achter de schermen wordt hard gewerkt om een nieuwe predikant te vinden die past bij onze gemeente. Samen met de beroepingscommissie van Tricht zetten we stap voor stap de nodige acties.

De afgelopen periode zijn we bezig geweest met de afronding van het gezamenlijke profiel, waarin we beschrijven wie we als gemeente zijn en wat we zoeken in een nieuwe predikant. Dit profiel wordt nog voor advies voorgelegd aan de classispredikant en dient als basis voor de verdere procedure. Daarnaast bereiden we de advertentie en de sollicitatieprocedure voor, zodat we actief op zoek kunnen gaan naar geschikte kandidaten (of een ander woord, zoals predikanten?).

Al eerder zijn er vanuit de gemeente suggesties gedaan voor mogelijke predikanten, waarvoor dank! Ook in Tricht zijn enkele suggesties gedaan. Deze namen worden zorgvuldig bekeken en benaderd. Begin april stemmen we met de beroepingscommissie van Tricht af hoe de gesprekken met de kandidaten zullen verlopen en wie daarbij aanwezig zullen zijn. Daarna kunnen we, zoals het er nu uitziet, daadwerkelijk aan de slag met het zoeken en benaderen van predikanten. We zorgen voor regelmatige updates en overlegmomenten, zodat we als commissie gezamenlijk richting kunnen geven aan het proces. We waarderen ieders betrokkenheid en gebed in deze belangrijke periode.

Wandelingetje? Bezoekje? Bespiegelingen en een uitnodiging

Toen ik bij defensie ging werken, kwam ik er vrij snel achter dat de beste kansen voor een goed gesprek niet gecreëerd werden als ik achter mijn bureau bleef zitten. De meeste vertrouwelijke en inhoudsvolle gesprekken hadden plaats als 'toegift': terwijl je in een groepje aan 't hardlopen was, of met bepakking aan 't marsen, als je na een inspannende fysieke bezigheid met elkaar zat uit te puffen of wanneer je je 's avonds allemaal in je slaapzak rolde onder een van je poncho en een paar takken geïmproviseerd afdakje. Anders gezegd: een goed gesprek, een ontmoeting van hart tot hart, komt vaak als toegift op iets anders, op een gedeelde ervaring of bezigheid. Wie vanuit zijn of haar jeugd nog herinneringen heeft aan het traditionele huisbezoek, van predikant en/of ouderling(en), weet nog dat dat al vooraf met enige spanning gepaard kon gaan en dat er na afloop iets van opluchting te bespeuren was. Je was er weer voor een jaar vanaf. De beschrijving van Maarten 't Hart in 'Een vlucht regenwulpen' is natuurlijk karikuraal en buitenproportioneel, maar in mijn herinnering was huisbezoek toch nooit iets waar verlangend naar uitgezien werd. Ik twijfel geen moment aan de integere intenties van de bezoekbroeders (toen nog geen zusters bij ons) van destijds. Maar feit is dat het vaak iets krampachtigs kreeg, waar alle betrokkenen last van hadden. Dit krampachtige verdwijnt, zodra je samen iets doet waar je je allebei prettig bij voelt. Het gesprek komt dan bijvoorbeeld als bonus bij een mooie wandeling.

Ik schrijf dit omdat ik graag aanbied, zo'n wandeling te maken met wie daartoe in staat is. Laat het me weten als u daarvoor voelt. U bent de eerste niet. Uiteraard zijn er ook gemeenteleden, voor wie die optie niet (meer) tot de mogelijkheden behoort. Tot u wil ik zeggen: laat me alstublieft weten of, als en wanneer u prijs stelt op een bezoek van mijn kant bij u thuis. U en ik weten, dat mijn mogelijkheden beperkt zijn – officieel twee dagdelen per week voor de Emmakerk – , maar ik doe mijn uiterste best om daar goed invulling aan te geven. Het helpt mij, wanneer u daarbij vrijmoedig initiatief in mijn richting neemt.

Voor alle volledigheid daarom nog een keer mijn gegevens:

henfonteyn@gmail.com

What's app of Signal: 0614230579



Nieuw, de muziekcommissie!!

Wellicht heeft u al eens van ons gehoord, de muziekcommissie.

Wij willen de schoonheid en kracht van muziek in onze diensten gaan stimuleren en sterker benutten. In januari is de Muziekcommissie van start gegaan en heeft onder andere het plan gemaakt om zo'n beetje elke maand een dienst te hebben met een speciale muzikale invulling. Dat kan zijn door muzikale inbreng van gemeenteleden (vocaal of instrumentaal), juist ook als er geen organist is. Maar ook een koor, een band, of een gelegenheidsorkest. Steeds bedoeld om te stimuleren en gestimuleerd te worden.

27 april

We willen gemeenteleden - jullie dus - vragen om met je eigen instrument een bijdrage te leveren en zo met elkaar de muzikale invulling van een dienst te verzorgen op een andere inspirerende manier. Enkele mensen hebben hun medewerking al toegezegd, maar het zou mooi zijn als er nog meer bij komen. De eerstkomende keer dit jaar is op zondag 27 april. Daarom de volgende vraag:

Heb je zin en gelegenheid om op 27 april muzikaal mee te werken aan de dienst? Dat kan zijn solo of samen met anderen en het gaat dan om de begeleiding van het zingen, en ook om een muzikaal meditatief moment na de preek, om muziek vóór de dienst en eventueel erna, muziek tijdens de collecte en wie weet nog op andere momenten.

De voorganger van die zondag (ds. Elly Bakker) zal de liederen twee weken van tevoren aanleveren, zodat er wel wat tijd is om te oefenen en voor te bereiden. Aanmelden kan via één van ons (zie hieronder)

18 mei

Op zondag 18 mei willen we de liedbank centraal stellen. Weet u nog wat dat is? Een collectie liederen door u aangedragen, vaak buiten het liedboek om.

We vragen aan de predikanten om daar elke zondagsviering een lied uit te kiezen.

Deze liedbank kan wel wat nieuwe liederen gebruiken.

Daarom aan u de vraag. Welk lied met een boodschap zou u in de liedbank willen hebben?

Welk lied draagt wat u betreft bij aan uw geloof in de kerkdienst?

Op zondag 18 mei, willen we verschillende liederen hiervan laten horen door een aantal zangers en u raadt het al daar zoeken we nog zangers voor.

Dus weet u een lied en/of wilt u meezingen, neem dan contact op met Karin Eilander via karineilander@gmail.com

De muziekcommissie bestaat uit:

Alice Tekelenburg,
Cláudia van Mersbergen,
Wim Willeboer,
Tjeerd Kiers
en Karin Eilander.



Collecte ontvangsten

zondag 16 februari 2025		
1e collecte:	Diaconie	€ 117,20
2e collecte:	Kerk	€ 90,25
3e collecte:	Revitalisering	€ 50,90

zondag 23 februari 2025		
1e collecte:	ZWO	€ 109,70
2e collecte:	Kerk	€ 97,50
3e collecte:	Revitalisering	€ 72,50

zondag 2 maart 2025		
1e collecte:	Diaconie	€ 107,50
2e collecte:	Jeugd	€ 71,80
3e collecte:	Revitalisering	€ 56,50

zondag 9 maart 2025		
1e collecte:	KiA Werelddiaconaat	€ 118,60
2e collecte:	Kerk	€ 108,20
3e collecte:	Revitalisering	€ 76,75



Ontvangen giften: € 100 + € 200.

EXPOSITIE

Kruiswegstaties van Anna Troost



In de 40 dagentijd van 7 maart t/m 20 april 2025

Openingstijden
Dinsdag 10.00-12.00 uur
Vrijdag & zaterdag 14.00-16.00 uur

Sint Pieterskerk
Kerkstraat 6
Tricht



Collecte

Zondag 6 april - Collecte Kerk in Actie

Werelddiaconaat – De Golfstaten

De kracht van Bijbelverhalen in de Golfstaten

Het aantal christenen in het Midden-Oosten neemt in snel tempo af, maar in de Golfstaten is een tegenovergestelde trend zichtbaar. Hier groeit de kerk door de grote toestroom van arbeidsmigranten uit landen als India, Nepal, Sri Lanka, Ethiopië, en de Filippijnen. Ze maken lange werkdagen onder erbarmelijke omstandigheden om geld te verdienen voor hun familie ver weg. Veel van hen zijn christen en willen graag meer weten over de Bijbel, maar ze kunnen zelf niet lezen. Het Bijbelgenootschap in de Golfstaten traint voorgangers in een vertelmethode waarbij Bijbelverhalen mondeling worden doorgegeven. Eeuwenoude verhalen krijgen zo betekenis in het leven van arbeidsmigranten, die daaruit kracht en hoop putten. Dat helpt hen om vol te houden in hun vaak zware arbeidsomstandigheden. We bevelen deze zendingscollecte van harte bij u aan!



stichting
Pemama

Zoals u de in de vorige Appèl heeft kunnen lezen steunen wij met ons huidige project Stichting Pemama. Jorrit Meulenbeek (medeoprichter van de stichting) komt binnenkort tijdens of na afloop van een dienst wat meer vertellen over wat al bereikt is en waar het geld wat wij nu bij elkaar gaan brengen aan besteed zal gaan worden.

De opbrengst van de collecte bij het soep–met–brood-eten is bestemd voor dit doel en daarmee onze eerste actie. Een ieder is van harte welkom om één of meerdere keren aan te schuiven op de dinsdagavonden. (vergaderzaal 18.00-19.00 uur)

17 mei

De volgende actie is de Boeken-, puzzels- en plantjesmarkt op zaterdag 17 mei 2025. U kunt alvast gave en goed uitziede boeken verzamelen. Ook complete puzzels zijn welkom. Wellicht bent u al begonnen met plantjes zaaien. Stekjes uit de tuin zijn die dag ook welkom.

Gebed: Leer mij loslaten

Een gebed om overgave aan God, en het loslaten van verlangens

Heer,

*leer mij mezelf over te geven,
en mijn eigen verlangens,
angsten en zorgen los te laten.
Dat zal niet vanzelf gaan Heer,
want ik zit vast aan mezelf,
aan wie ik denk te zijn.*

*En ik zit vast aan mijn beelden van U,
wie U bent in mijn ogen.
Dat ik me durf te laten vallen, Heer,
in het vertrouwen dat U me opvangt.
Misschien op een andere wijze
dan ik hoop of verwacht, maar toch.*

Leer mij dat, in de naam van uw Zoon Jezus.

Amen

(door ds. Sjoerd Muller)

Dit gebed komt uit de Petrus-veertigdagentijdkalender 2024.



ANBO | Geldermalsen
PCOB

Donderdag 24 april:

Let op!!

Deze maand is er op de **4e** donderdag van de maand
een bijeenkomst in de Ontmoeting

Deze middag is Dhr. Nelis van Ooijen van de Historische kring weer bij
ons te gast met een lezing over de winkels in Geldermalsen.

Deze lezing is het vervolg op een eerdere presentatie van de Historische
Kring over dit onderwerp.

Dus **'Winkels in Geldermalsen deel 2'**.



Aanvang 14.30 uur.

Allen van harte Welkom

Kerkenraad

Renate Olthof	06 18756524	scriba
Edy Scheele	06 53623832	ouderling kerkrentmeester
Koos Groenendaal	06 2278 6746	ouderling eredienst en liturgie
Nelleke van Amstel	06 5389 6038	ouderling pastoraat
Eric Max Krijnen	06 5338 4857	voorzitter kerkrentmeester
Dick van Kranenburg	06 5773 3113	voorzitter kerkenraad en diaconie
Richard van Mersbergen	06 5256 2249	jeugdouderling
Alfred IJlst	06 2133 7797	ouderling met speciale opdracht jong&oud
Ton Smits	06 2338 7506	diaken

Emailadressen

Kerkenraad	kerkenraad@gereformeerdekerkgeldermalsen.nl
Voorzitter kerkenraad	voorzitter@gereformeerdekerkgeldermalsen.nl
Scriba	scriba@gereformeerdekerkgeldermalsen.nl
Diaconie	diaconie@gereformeerdekerkgeldermalsen.nl
ZWO	zwo@gereformeerdekerkgeldermalsen.nl
Pastoraat	pastoraat@gereformeerdekerkgeldermalsen.nl
Eredienst & Liturgie	eredienstenliturgie@gereformeerdekerkgeldermalsen.nl
Verdieping & Ontmoeting	verdiepingenontmoeting@gereformeerdekerkgeldermalsen.nl
Communicatie	communicatie@gereformeerdekerkgeldermalsen.nl
Jeugdraad	jeugdraad@gereformeerdekerkgeldermalsen.nl
Penningmeester	penningmeester@gereformeerdekerkgeldermalsen.nl
Website	website@gereformeerdekerkgeldermalsen.nl
Maandblad Appèl	appel@gereformeerdekerkgeldermalsen.nl
Kerkelijk bureau	kerkelijkbureau@gereformeerdekerkgeldermalsen.nl
Kosterszaken	koster@gereformeerdekerkgeldermalsen.nl
Verhuur zalen	verhuur@gereformeerdekerkgeldermalsen.nl
Archief	archief@gereformeerdekerkgeldermalsen.nl
Beamerteam	beamerteam@gereformeerdekerkgeldermalsen.nl
Uitvaart	uitvaart@gereformeerdekerkgeldermalsen.nl
Singsation	singsation@gereformeerdekerkgeldermalsen.nl

Web-sites

Kerken	www.pkngeldermalsen.nl
Kinderen/Jongeren	www.jongpkngeldermalsen.nl
Facebook	

Praeses	Dick van Kranenburg Spijksepad 2 4197 HJ BUURMALSEN	06 5773 3113
Scriba	Renate Olthof Coreanne 93 4191 DC Geldermalsen	06 18756524
Kerkelijk Bureau	Kari van Kranenburg-Visscher Spijksepad 2 4197 HJ BUURMALSEN	06 2864 2762
Zalen beheer	Neli van Haarlem	06 3857 9253/ 0345 – 257000
Kosterszaken	Eric Max Krijnen	06 5338 4857

Teams

Diaconie

Dick van Kranenburg	06 5773 3113	Voorzitter
Ton Smits	06 2338 7506	diaken
Etty van der Meijden	06 5209 2964	diaconaal rentmeester
Jolanda Stelder	06 1623 2915	diaconaal rentmeester

Pastoraat

Ds. Henk Fonteyn	06 1423 0579	pasoraat	henkfonteyn@gmail.com
Nelleke van Amstel	06 5389 6038	ouderling	E-I nelleke@van-amstel.com
Sia Feenstra	06 4213 1916	teamlid	M-T siafeenstra@gmail.com
Marietje van Haarlem	06 52850863	teamlid	A-D jgvanhaarlem@hotmail.com
Kari van Kranenburg	06 2864 2762	teamlid	V-Z kari.van.kranenburg@gmail.com
Corrie Broekman	06 514 34130	teamlid	J-L corriebroekman@planet.nl

Kerkrentmeesters

Eric Max Krijnen	06 5338 4857	voorzitter kerkrentmeester
Edy Scheele	06 53623832	ouderling kerkrentmeester
Marjan Sluiskes	0345-536885	penningmeester
Henry de Ruiten	06 42017165	teamlid
Rieks Cornelisse	06 10051057	secretaris

Verdieping & ontmoeting

Theo Jeninga	06 3612 0043	Voorzitter
Henk van Amstel	06 1340 5070	
Maria IJlst	06 3445 6356	
Eva Willeboer	06 8120 1306	
Diederik van Hattem	06 2537 0942	

Eredienst en liturgie

Alice Tekelenburg	06 4854 9223
Gerda van Haarlem	06 2573 1996
Koos Groenendaal	06 2278 6746
Alfred IJlst	06 2133 7797

Communicatie

Marieke Donker	06 5242 7578	
Piet Rekker	06 2739 9549	piet.rekker@gmail.com
Maria IJlst	06 3445 6356	

Rekeningnummers

Gereformeerde Kerk
College kerkrentmeesters NL05 RABO 0321 2006 24
Diaconie NL42 RABO 0321 2049 05
Werkgroep ZWO NL37 RABO 0321 2023 76
*ZWO rekening alleen gebruiken voor het ZWO project.
Andere giften voor ZWO gaat via de rekening van de diaconie.*

Maandblad Appèl

NL05RABO0321 2006 24 Gereformeerde kerk Geldermalsen
onder vermelding 'Bijdrage Appèl'

Collecte

Via de Donkey mobile App van de Emmakerk

Diaconie, zwo via bankrekening diaconie
NL42 RABO 0321 2049 05 o.v.v. de bestemming

Kerk, revitalisering via bankrekening kerk
NL05 RABO 0321 2006 24 o.v.v. datum

Collectebonnen
kunnen besteld worden via het rekening nummer
van de kerk: NL05 RABO 0321 2006 24

Bijbelleesrooster

dinsdag	1 april	Jesaja 56,1-8
woensdag	2 april	Jesaja 56,9-57,6
donderdag	3 april	Jesaja 57,7-13
vrijdag	4 april	Jesaja 57,14-21
zaterdag	5 april	Jesaja 58,1-5
zondag	6 april	Jesaja 58,6-14
maandag	7 april	Jesaja 59,1-8
dinsdag	8 april	Jesaja 59,9-15a
woensdag	9 april	Jesaja 59,15b-21
donderdag	10 april	Psalm 36
vrijdag	11 april	Deuteronomium 16,1-8
zaterdag	12 april	Deuteronomium 16,9-17
zondag	13 april	Lucas 19,29-40
maandag	14 april	Psalm 67
dinsdag	15 april	Psalm 41
woensdag	16 april	Lucas 22,1-13
donderdag	17 april	Lucas 22,14-65
vrijdag	18 april	Lucas 22,66–23,56
zaterdag	19 april	Psalm 82
zondag	20 april	Johannes 1,1-17
maandag	21 april	Psalm 105,1-22
dinsdag	22 april	Psalm 105,23-45
woensdag	23 april	Lucas 24,1-12
donderdag	24 april	Psalm 102,1-18
vrijdag	25 april	Psalm 102,19-29
Zaterdag	26 april	Lucas 24,13-27
Zondag	27 april	Lucas 24,28-35
Maandag	28 april	Psalm 150
Dinsdag	29 april	Deuteronomium 16,18–17,7
Woensdag	30 april	Deuteronomium 17,8-20

