

# Appèl

## april 2024



Maandblad  
Gereformeerde kerk  
Geldermalsen

jaargang 60  
nummer 7

## Kerkgebouw

Ds. R. Lomanlaan 7 (hoek Emmalaan) Geldermalsen

Iedere zondag kerkdienst om 10.00 uur

### Appèl is het maandblad van de Gereformeerde Kerk te Geldermalsen

Appèl verschijnt 10 keer per jaar maandelijks met een gecombineerd nummer in juli/augustus en december/januari en wordt digitaal verspreid onder leden van de Gereformeerde Kerk, haar gastleden en onder leden van interkerkelijke commissies.

Het blad verschijnt ook nog in beperkte mate in gedrukte vorm.

Jaarlijks wordt aan de lezers een vrijwillige bijdrage gevraagd om de kosten, verbonden aan het vervaardigen van het blad, te kunnen dekken.

Appèl wordt uitgegeven door en onder verantwoordelijkheid van de Kerkenraad van de Gereformeerde Kerk Geldermalsen.

Er staat een link op de website om de digitale Appèl te downloaden

#### kopijadres en redactie/vormgeving

Hennie Scheele

06 4490 0335

appel.gereformeerd@gmail.com

#### Uiterste inleverdatum kopij

(een na laatste donderdag van de maand)

#### secretariaat en aanmelden gedrukte versie

Jeanet Cornelisse

06 5161 5180

jeanetcornelisse@gmail.com

mei	18-04-2024
juni	23-05-2024
juli/augustus	20-06-2024
september	22-08-2024
oktober	19-09-2024
november	24-10-2024
december/januari	21-11-2024



# Appèl

## Inhoudsopgave

- 4 Lente meditatie
- 5 Kerkdiensten  
Jeugddienst
- 6 Kennismaken met ds. Henk Fonteijn
- 8 Wel en wee  
Verjaardagen  
Koffieochtend
- 9 In memoriam Peter van Zandwijk  
Gemeentenuws
- 10 Van de kerkrentmeesters
- 11 Kerkbalans  
Collecteontvangsten
- 12 Kort verslag kerkenraad 4 maart
- 13 Braziliaans lied
- 14 ZWO en Kerk in Actie
- 15 Concert Betuws symfonie orkest  
PCOB
- 16 Alzheimer trefpunt
- 17 Column
- 18 Namen en adressen
- 20 Bijbelleesrooster NBG



# Lente meditatie

## Lente!

Lente: dan denk je aan jong groen, nieuw leven, nieuwe groei en bloei. Als je om je heen kijkt, lijkt het bepaald geen lente in de kerk. De kerkverlating doet meer aan de net begonnen herfst denken, of zelfs de winter. Toch is er volop lente – dus: let op!

Ik ging ernaar op zoek tijdens een studieverlof en werd verrast. Wat zijn er veel prachtige pioniersplekken! Wat mooi hoe mensen voor elkaar zorgen in kleine diaconaal gerichte kerkplekken. Wat zijn er veel snelgroeiende nieuwe gemeenten, vaak ook multicultureel. En wat bijzonder dat ons land naar schatting maar liefst één miljoen christenen met een migratieachtergrond telt! Het meest christelijke stukje Nederland is niet voor niets Amsterdam-Zuidoost, de Bijlmer met al z'n migrantenkerken.

## Iets nieuws

God geeft op veel plaatsen een nieuw begin en ik vond het mooi om mijn ervaringen met anderen te delen. Zo ontstond mijn boek *Lente in de kerk*. Vanaf 26 september wordt rond dit boek een digitaal event georganiseerd met een openingsprogramma en 18 webinars. Op die manier kunnen we elkaar laten delen in deze hoopgevende ervaringen van de laatste jaren.

We eren God door oog te hebben voor wat Hij doet. In dat verband werd ik geraakt door de woorden uit Jesaja 43:19, waar Hij Zelf zegt: 'Zie, Ik ga iets nieuws verrichten, nu ontkiemt het. Heb je het nog niet gemerkt?' Die woorden waren een bemoediging voor het volk van Juda, toen het in ballingschap woonde, ver weg van Jeruzalem, ver weg van het eigen land. Alles leek hopeloos, maar God liet weten dat er een nieuwe toekomst zou openbreken voor het volk.

Diezelfde woorden krijgen in onze tijd nieuwe zeggingskracht. Toen ik bezig was met mijn zoektocht naar lente in de kerk, kwamen deze woorden met kracht bij me binnen. We doen God geen recht als we alleen oog hebben voor de zorgelijke kanten van het kerk-zijn, voor de dingen die niet goed gaan. Als Hij een nieuw begin geeft, als Hij 'iets nieuws' laat 'ontkiemen', dan is zijn vraag aan ons: 'Heb je het nog niet gemerkt?' Met andere woorden: 'Let je wel op wat Ik aan het doen ben?'



## Trouw

In mijn zoektocht naar lente in de kerk ben ik verrast en diep onder de indruk geraakt van de trouw van de Almachtige. Zijn werk gaat door! Ooit liet Hij – in de woorden van Jesaja 11 – uit een afgehouden boomstronk een nieuw twijgje groeien: uit het oude koningshuis van David werd een nieuwe Loot geboren: Jezus Christus. Zo is Hij: de God van het nieuwe begin, de God die zelf de seizoenen schiep: na de herfst en de winter komt elk jaar weer de lente.

Juist die Bijbelse metaforen van bomen, takken, en nieuwe loten geven hoop en ook rust. Iedereen die een tuin heeft weet dat er gesnoeid moet worden, juist ook om ruimte te geven aan nieuw groen. In de kerk zien we hetzelfde: op sommige plaatsen lijkt het kerkelijk leven dood te lopen, maar op andere plaatsen ontspringt nieuw leven. Uiteindelijk is dat Gods werk. Daar mogen we om bidden, we mogen ons ervoor inzetten, maar het is goed om aan Hem over te laten wat Hij doet.

## Zomer

De Bijbel loopt niet uit op een woud met kale wintertakken. De Bijbel loopt uit op een stad waardoor een rivier stroomt, met bomen op de beide oevers. Die bomen dragen twaalf keer per jaar vrucht. De bladeren van de bomen hebben een geneeskrachtige werking voor de volken (Openbaring 22:2). Eens komt de grote zomer. Op weg naar die zomer geeft de Heilige Geest tekenen van een nieuwe lente. Ik ben er dankbaar voor en kijk reikhalzend uit naar wat de Geest verder gaat doen. De Geest geeft nieuw leven. God gaat door, en wij mogen elkaar verwonderd wijzen op de wonderen die Hij doet!

Geschreven door René van Loon,  
Protestants predikant  
verbonden aan de Hervormde wijkgemeente De Samaritaan, Rotterdam

## Kerkdiensten

7-4-2024

Predikant Ds. Bram Bregman uit Tricht  
Orgel Jorrit Meulenbeek  
Lector Nelleke van Amstel  
Collectes  
1. Diaconie  
2. Kerk  
3. Revitalisering

14-4-2024

Predikant Ds. E. Bakker uit Utrecht  
Lector fam. Cornelisse  
Orgel Jorrit Meulenbeek  
Collectes  
1. KiA zending  
2. Kerk  
3. Revitalisering

18.30

Jeugddienst

zie hieronder

21-4-2024

Predikant Ds. Regine Agterhuis uit Ottoland  
Orgel Tjeerd Kiers  
Lector Sia Feenstra  
Collectes  
1. Jeugd  
2. Kerk  
3. Revitalisering

28-4-2024

Predikant Pastor E.M. Spijkerman uit Geldermalsen  
Orgel Tjeerd Kiers  
Lector Gerda van Haarlem  
Collectes  
1. Bloemenfonds 's Heerenloo  
2. Kerk  
3. Revitalisering



**LAAT MAAR ZIEN WIE JE BENT** **JEUGDDIENST 14 APRIL**

**Spreker:** Jeanine Pellegrom  
**Band:** Anderz

**Tijd:** 18:30  
**Waar:** Centrumkerk  
Kerkstraat 38  
Geldermalsen

**jong PKN Geldermalsen**

Zondag 14 April spreekt Jeanine Pellegrom, jongerenwerker, spreker en trainer bij Yout for Christ, tijdens de jeugddienst over het thema "laat maar zien wie je bent"!

Samen gaan we die avond de bijbel induiken en ontdekken we door het leven van Mefiboseth dat de deuken die we oplopen in het leven, niets zeggen over onze identiteit, maar dat we mogen laten zien wie we zijn! Nog nooit gehoord van Mefiboseth? Lees dan alvast over deze kleinzoon van Koning Saul in 1 Samuel 9:1-13.

In deze dienst zal de band Anderz de muzikale medewerking verzorgen.

Welkom in deze dienst die om 18.30 begint.

## Kennismaking met dominee Henk Fonteijn.

Vele jaren was ik uw overbuurman in Tricht, om precies te zijn van augustus 1984 tot het voorjaar van 2001. Ik heb in die periode bijzonder goed contact gehad met jullie toenmalige predikant Bert Bosma en zijn vrouw Jolanda. En tegenover ons huis op de Lingedijk woonden Bets en Dirk van Hattem, die in de loop van de zeventien jaar dat we in Tricht woonachtig waren, goede vrienden van ons zijn geworden aan wie we nog regelmatig met warmte terugdenken.

Het zal de meesten van u mogelijk wel bekend zijn dat ik, na een lange en intensieve periode als geestelijk verzorger bij de Koninklijke Landmacht, in 2020 teruggekomen ben in Tricht. Voor mijzelf was dat verzoek een complete verrassing die mij heel dankbaar stemde. Uiteraard heb ik daarover met mijn vrouw Mirjam overlegd, maar we hadden niet heel veel tijd nodig om te besluiten dat ik ja tegen dat verzoek moest zeggen. Intussen ben ik alweer ruim drie jaar aan de gang in vertrouwde Tricht, en mag ik dat tot aan mijn emeritaat nog anderhalf jaar doen. Officieel ben ik in Tricht voor 60% werkzaam, Dus op papier blijft er nog wat ruimte over.

Toen vanuit de kerkenraad de vraag kwam om de komende periode vanaf 1 mei tot nader orde collega Roland Blokland op te volgen als interim, voor een dag in de week, heb ik niet lang geaarzeld. Ik heb het idee dat er tussen de kerkgangers aan de Emmalaan en mij in al die jaren die achter ons liggen, ook wel sprake is van een zekere vertrouwdheid en ik heb het als bijzonder fijn ervaren dat ik in de afgelopen jaren een aantal keren gevraagd ben om bij lief en leed betrokken te zijn. Ik zie ernaar uit om velen van u beter te leren kennen in de komende tijd, al moeten we natuurlijk ook hopen dat die niet te lang gaat duren... Intussen lijkt het me de moeite waard om en passant te verken- nen of het mogelijk is om wellicht wat activiteiten te kunnen combineren tussen gemeenteleden van uw gemeente en die van 'mijn' gemeente in Tricht, bv. een gezamenlijke gesprekskring.

Om de kennismaking nog iets uit te breiden volgt hieronder een klein stukje biografie!

Geboren op 2 maart 1954 in Rotterdam, (dat blijf je horen!). Mijn ouders woonden in die tijd in bij oma aan vaderszijde, aan het P.C.Hoofplein op Spangen, omdat de woningnood na het bombardement van mei 1940 nog lang niet opgelost was. Aan het P.C.Hoofplein heb ik mijn clubliefde voor Sparta te danken. Als gereformeerd jongetje mocht ik natuurlijk niet op zondag naar betaald voetbal, maar als we na kerktijd bij oma op visite waren, kon ik vanaf het balkon horen of er bij Sparta gescoord werd, zo dicht woonde ze bij "Het Kasteel". En om half vijf luisterden mijn vader en ik bij Hilversum 1 naar de uitslagen, gelezen door Frits van Turenhout.

Zelf ben ik in de wijk Overschie opgegroeid. Na de middelbare schooltijd (Chr. Scholengemeenschap Melanchthon) heb ik twee jaar Rechten gestudeerd, waarna ik samen met mijn vriend Jos de Heer (achterkleinzoon van de bekende evangelist Johannes de Heer) tijdens het tomatenplukken besloot dat we daar niet op onze plek zaten. In onze groen uitgeslagen plukplunje zijn we direct naar Utrecht gereden en hebben ons ingeschreven als theologisch student. Tijdens mijn studie heb ik ook nog een aantal jaren als stafmedewerker bij de stichting Youth for Christ Nederland gewerkt, op het toenmalige hoofdkantoor 'De Lindenhorst' in Driebergen.

Op m'n dertigste werd ik, op 25 augustus 1984, bevestigd

als predikant van de (toen nog) Hervormde Gemeente van Tricht. Ik hoop dit jaar in augustus dus mijn 40-jarig ambtsjubileum te gedenken. Zeventien jaar ben ik daar met veel vreugde predikant geweest. Ik wilde echter niet mijn hele actieve loopbaan binnenkerkelijk bezig zijn en solliciteerde als geestelijk verzorger bij de krijgsmacht. Dit trouwens tot verbazing van veel vrienden en bekenden die mij kenden als betrokken IKV'er en anti-militarist. Ik heb dan ook wel een behoorlijke omslag in mijn denken moeten maken (en anti-kernwapens ben ik nog even vurig als destijds!). De genocide in Rwanda en Srebrenica in 1994 en 1995 hebben daar veel mee te maken. Een en ander leidde er uiteindelijk toe dat ik - na een versnelde officiersopleiding aan de KMA in Breda- in het voorjaar van 2001 mijn eerste plaatsing kreeg als geestelijk verzorger (GV'er) op de Kolonel Palmkazerne in Bussum. Daarna volgden plaatsingen in Soesterberg, Den Haag en (een tijdelijke Luchtmachtplaatsing) Woensdrecht. Ik sloot mijn defensieloopbaan af op het militair vormingscentrum Beukbergen in Huis ter Heide, voor voormalige dienstplichtigen onder u mogelijk nog bekend.

Tijdens mijn jaren bij defensie ben ik veelvuldig buitenslands werkzaam geweest, met onder meer drie uitzendingen in Afghanistan en twee in Bosnië. Sinds 2014 ben ik met zogenaamd functioneel leeftijdsontslag. Veel thuis heb ik niet gezeten sindsdien. In de afgelopen jaren ben ik twee maal langdurig op de Westelijke Jordaanoever werkzaam geweest als mensenrechtenmonitor in een programma van de Wereldraad van Kerken, 'Ecumenical Accompaniment'. Ook was ik als vrijwillig predikant werk-



zaam in de Nederlandse gemeenschap aan de Spaanse oostkust, in Guardamar del Segura, en in de Turkse stad Alanya, en heb ik een paar jaar als interim-predikant in Druten, Horssen en Bergharen, in het land van Maas en Waal, gewerkt.

Kerkelijk gezien ben ik de hokjesgeest ver ontgroeid. U zult mij niet op de barricaden vinden om mijn exclusieve Grote Gelijk uit te dragen of te vuur en te zwaard bepaalde dogma's of tradities te verdedigen. Een van mijn lievelingsteksten staat in het boek Prediker: "God is in de hemel, en gij zijt op de aarde. Laten daarom uw woorden weinige zijn..." (Wat overigens nog niet betekent dat het me altijd lukt om mijn preken beknop te houden...). Toon Hermans zei datzelfde ooit op zijn manier: 'Er gaat meer boven mijn pet dan eronder!'

Mijn thuisfront bestaat uit Mirjam, al ruim vijfenveertig jaar mijn levenspartner en moeder van onze drie prachtige dochters, Ruth, Channa en Judith, en van onze zoon André. Onze oudste drie hebben in het verleden op de Oranje Nassauschool gezeten, dus ik passeerde de Emmalaan minstens eenmaal per dag. Ons gezin bestaat trouwens uit vijf kinderen, want kort na zijn geboorte kwam pleegzoon Michel erbij die ons gezin nooit meer verlaten heeft. Intussen is er ook "aanhang" en zijn alle kinderen het nest allang ontvloden. Onze dochter Channa woont met haar Franse partner Mathias en hun twee kinderen, Norah en Arthur, tot onze vreugde dichtbij ons in Culemborg. Onze oudste zoon André woont in norma-

le tijden met zijn Oekraïense partner Valentyna en hun tweelingdochters Lizzy en Vivi in Kiev, maar sinds begin maart 2021 belandden ze na een enerverende vlucht in de eerste oorlogsdagen in ons land, waar ze intussen tot nader orde een huurwoning in Geldermalsen hebben gevonden.

U kunt meer over me te weten komen wanneer u googelt, waarbij u zowel onder Henk Fonteijn als onder Henk Fonteyn kunt zoeken, want over de juiste spelling van mijn achternaam zijn we het in onze familie nooit eens geworden.

Van harte hoop ik dat we elkaar in de komende tijd - binnen alle beperkingen die er qua tijd natuurlijk zijn - in een goede sfeer mogen ontmoeten. Ik zal mijn best doen om het mijne bij te dragen. Wilt u mij spreken, schroom alstublieft niet om contact met me op te nemen.

Mijn telefoonnummer/whats'app nummer is 0614230579 en mijn emailadres: [henkfonteyn@gmail.com](mailto:henkfonteyn@gmail.com)

Ik heb de gewoonte om snel te reageren. Graag tot ziens in de komende tijd!

Henk Fonteijn



## Verjaardagen

*Wij wensen alle jarigen in deze maand een fijne verjaardag toe. In het bijzonder noemen we hier de mensen van 80 jaar en ouder.*

## Koffie ochtend

**MAANDAG** 15 april 2024

10.00-11.30 uur  
in de vergaderzaal van de kerk

We hebben geen leeftijdsgrens.  
Een ieder is welkom

Kom binnen voor een goed gesprek,  
een praatje en gezelligheid

De koffie/thee staat klaar.  
We zien u graag!





# Van de kerkrentmeesters

De afgelopen maand hebben de Kerk en de Diaconie twee “bijzondere giften” (een legaat en een speciale schenking) mogen ontvangen. Wij zijn de gevers zeer dankbaar.

Het voorjaar is begonnen en het gras begint weer te groeien en de bomen komen in bloei, maar wij hebben helaas nog geen hovenier (coördinator).

Nogmaals de oproep; [meld u aan](#) !

Na de dienst op zondag 18 februari heeft de Kerkenraad de ontwerp profielschets voor een nieuwe predikant gepresenteerd. Daarin was één cijfer niet ingevuld, namelijk voor welk percentage wij een nieuwe predikant kunnen betalen en willen beroepen. De kerkrentmeesters willen in de Kerkenraads vergadering van 8 april een voorstel doen. Daarvoor is veel rekenwerk nodig en zijn er veel keuzes te maken.

- Het onderhoud van de gebouwen. Gebaseerd op de beslissing dat we nog minimaal 10 jaar van onze gebouwen gebruik zullen maken is er vorig jaar een Meer Jaren Onderhouds Plan opgesteld. Daaruit bleek dat de huidige onderhoudsvoorziening (het spaarpotje), plus een jaarlijkse dotatie aan dit potje bij lange na niet voldoende is.
- Renovatie van de gebouwen. Er wordt door een groep nagedacht over het aanpassen/renoveren van met name de keuken en de vergaderzaal. Hier is ook een spaarpotje voor “het revitaliserings fonds” en daar wordt voor gecollecteerd. Als de kosten echter hoger uitvallen dan er in het fonds zit, zal het uit de algemene middelen moeten komen. En daarvan willen we nu net een dominee aan stellen. Je kan een euro immers maar één keer uitgeven.
- Een derde van de inkomsten van de kerk zijn huuropbrengsten. En als die weg vallen zitten we echt in de problemen. Voor het oude jeugdgebouw is er een 5-jarig contract met de gemeente West Betuwe. Daar staat wel een clause in dat als de oorlog beëindigd is en de Oekraïners terug kunnen naar hun land, de huur stopt. Het gaat te ver om hier een verhandeling te houden over het overheidsbeleid t.a.v. vluchtelingen.
- De pastorie (en de kosterwoning) is nu op basis van een tijdelijk contract verhuurd. Er ontstaat deze zomer een complexe situatie. We kunnen de huurders op straat zetten, maar hebben dan geen inkomsten meer (afgezien van het feit of dit “netjes” is). En willen we de pastorie leeg houden voor een nieuwe predikant? De nieuwe huurbeschermingswet maakt het voor ons niet makkelijk een (tijdelijke) oplossing te vinden. De komende maand wordt dit met deskundigen verder uitgewerkt.
- De overige huuropbrengsten, waaronder bij voorbeeld de wekelijkse verhuur aan de Joods Messiaanse Gemeenschap en de Bridgeclub en de incidentele verhuur (verkiezingen 6 juni) vormen een grote bijdrage aan de inkomsten.
- Wat gaan de energie prijzen (en daarmee de verwarmingskosten) doen ?
- Elders in Appel leest u het mooie resultaat van de actie Kerkbalans. We hopen dat deze ontwikkeling zich de komende jaren voortzet.

Al met al zullen wij keuzes en aannames maken, die moeten leiden tot het ene getal dat aan de Kerkenraad wordt voorgesteld.

De aannames zullen verwerkt worden in een meer jaren begroting van 8 jaar. Deze zal ook aan de PKN moeten worden gepresenteerd, want zij willen weten of wij een predikant 8 jaar kunnen betalen.

Ondertussen gaat het gewone dagelijkse werk door;

- Ook in de Kerkenraadsvergadering van april zal de Jaarrekening 2023 gepresenteerd worden. Tegenwoordig een zeer lijvig rapport waar Marian Sluiskes vele uren aan moet besteden. Een samenvatting zal in Appel gepubliceerd worden en besproken worden tijdens de gemeente vergadering in juni.
- De dakgoten van de kerk zijn schoongemaakt en gerepareerd. Op basis van de Arbo voorschriften is dat een hele operatie, met dito rekening als gevolg.
- De verstopping in de waterafvoer tussen kerk en jeugdgebouw is opgelost. De Japanse duizendknoop was hier de schuldige.
- De schilder is met dit mooie weer begonnen aan het buiten schilderwerk.
- De opdracht voor het vervangen van het consistorie kozijn en de lekke ruiten is gegeven, maar helaas is hier voor een lange levertijd.

- Het koffie drinken na de dienst van 21 april zal wat onrustig verlopen. 's Middags is de kerkzaal en het vergaderlokaal namelijk verhuurd aan het Betuws Symfonie Orkest voor een concert. Hulpkosters zullen het podium zo snel mogelijk leegruimen en er komen 200 stoelen te staan (mogelijk staan die er ook al tijdens de dienst). Daarbij hebben Rieks en Edy 250 koppen koffie/thee verkocht en dat moet ook gezet, klaargezet en opgeruimd worden. (Als u een handje wilt helpen; meld u bij hen.) Hoe u aan kaarten voor het concert kan komen leest u elders in Appel.

Namens de kerkrentmeesters,  
Eric Max Krijnen

Er is helaas nog steeds een vacature voor hovenier.  
Meld u aan!



(coördinator)



Voor de actie Kerkbalans 2024 hebben we voor een bedrag van € 81.668 ontvangen aan toezeggingen. Dit is € 2.178 meer dan we aan bijdragen voor 2023 hebben ontvangen (€ 79.490).

We willen iedereen nogmaals hartelijk danken hiervoor.

Team Kerkrentmeesters

## Collecte ontvangsten



zondag 18 februari 2024		
1e collecte:	KiA Binnenlands diaconaat	€ 107,83
2e collecte	Kerk	€ 97,10
3e collecte:	Revitalisering	€ 76,80
zondag 25 februari 2024		
1e collecte:	ZWO	€ 146,88
2e collecte	Kerk	€ 100,90
3e collecte:	Revitalisering	€ 89,30
zondag 3 maart 2024		
1e collecte:	Diaconie	€ 120,15
2e collecte	Kerk	€ 100,52
3e collecte:	Revitalisering	€ 81,61
zondag 10 maart 2024 Biddagdienst		
1e collecte:	Kerk	€ 159,40
2e collecte	KiA Werelddiaconaat	€ 127,78
3e collecte:	Revitalisering	€ 71,60

De Diaconie heeft een gift ontvangen van € 100 voor de Voedselbank

# Kort verslag Kerkenraadsvergadering 4 maart 2024



Aanwezig: Koos Groenendaal, Eric Max Krijnen, Wim Willeboer, Dick van Kranenburg, Jeannette Wiggelinkhuijsen, Nelleke van Amstel, Edy Scheele, Renate Olthof.  
Afw. ds Leendert Jan van Lingen

## 1. **Opening**

Jeannette opent met het voorlezen van Marcus 5:25-35 en gaat voor in gebed.

## 2. **Geloofsgesprek**

We bespreken het gedeelte uit ons beleidsplan waar staat: "Dit betekent geloven voor ons"  
Herkennen we ons in de tekst? Missen we iets? Wat betekent geloven voor ons persoonlijk?

Opmerkingen:

- Geloof en vertrouwen zouden dicht bij elkaar moeten liggen, maar dat ervaar ik niet altijd zo. Moeten we meer vertrouwen hebben in God? Dat Hij ervoor zorgt dat het wel goed komt? Sommige christenen geloven op die manier en daar kan ik wel bewondering voor hebben.
- Vertrouwen op God is voor mij wel belangrijk, God verandert niet, Hij is te vertrouwen, dat is de basis van mijn geloof.
- Ik geloof onvoorwaardelijk dat God ons in zijn hand houdt. We kunnen niet dieper vallen dan in de hand van God. En van daaruit kun je veel doen voor een ander, omdat ik mij gedragen weet. Ik ben daar ook heel dankbaar voor want we krijgen het zomaar.
- Als ik het wel eens moeilijk had en de Bijbel pakte en begon te lezen, dan kwam daar altijd een kracht. "Ik zal er zijn" is voor mij heel belangrijk.
- Voor mij zijn de kernbegrippen geborgenheid en verantwoordelijkheid, geborgenheid is eigenlijk het meest wezenlijke maar dat krijgt in deze tekst wat minder aandacht. Vanuit de geborgenheid, kan ik de verantwoordelijkheid nemen voor de wereld om mij heen.
- Ik mis in dit stuk het woord samen. Geloven en een kerkgemeenschap vormen doe je samen met anderen, het is niet alleen iets tussen God en jou maar ook tussen jou en de ander.
- Vieren, bidden, lezen is belangrijk. Er wordt veel gevraagd en we moeten er ook wat voor doen. Wat God van ons vraagt is voor mij een belangrijke zinsnede.

## 3. **Notulen en actielijst**

De gemeenteavond staat op 7 juni, maar 6 juni is verkiezingsdag met veel nawerk qua schoonmaak e.d. Is dit handig? Ervanuit gaande dat er vele handen zijn die kunnen helpen, laten we deze datum toch staan. De voorbereidingsgroep moet even contact houden met Edy en Eric Max. De actielijst wordt doorgenomen.

## 4. **Vacatures**

Er komen vacatures voor de functie van voorzitter, diaken en jeugdouderling. Er zullen binnenkort mensen benaderd worden.

## 5. **Mededelingen uit de teams**

Pastoraat: De zorg voor zieke en oudere gemeenteleden wordt besproken.

Eredienst en Liturgie: N.a.v. de vele positieve reacties op het koor dat onlangs heeft gezongen, doet de cie het voorstel aan de kerkenraad om in elk geval 4x per jaar een koor uit te nodigen. Zijn deze diensten dan ter vervanging van de jeugddiensten? Dat is even afwachten wat er uit de enquête komt. Ook is er een wens om meer muzikale medewerking van gemeenteleden in de dienst te hebben. We vinden het een prima plan.

In overleg met de kerkrentmeesters wordt gekeken naar de vergoeding voor de organisten.

Diaconie: We zijn verheugd dat Jolanda Stelder teamlid wil worden. De Diaconie is positief verrast over opbrengst Kerkbalans. Er worden mogelijk tafels bijbesteld om iets meer ruimte te hebben voor de Voedselbankproducten.

Kerkrentmeesters: Voorlopige stand Kerkbalans: ca €79.000,-

Huurcontracten pastorie en kosterwoning moeten verlengd worden, maar mag alleen voor onbepaalde tijd. Willen wij de pastorie op een bepaalde datum beschikbaar hebben voor een eventuele predikant?

#### 6. **Opvolging ambulant predikant**

We zijn verheugd dat Ds Henk Fonteijn bereid is om tot volgend jaar onze ambulante predikant te worden.

#### 7. **Het WGO proces**

De uitkomsten van dit proces zijn verwerkt in het concept beleidsplan en de profielschets voor de nieuwe predikant. Hiermee zit de taak van de WGO-groep erop, waarvoor veel dank voor al het werk!

Wel zijn we van plan om het gesprek voort te zetten, wellicht in een andere vorm.

Onder het kopje "Dit betekent geloven voor ons" wordt het woord samen ingevoegd in de volgende tekst: In het samen vieren, het bidden en het zingen wordt ons vertrouwen op Hem gevoed, en dat spoort ons aan om 'betrouwbare partners van Hem' te zijn, door er te zijn voor onze naaste, zoals Hij er is voor ons.

Hiermee zijn beleidsplan en profielschets vastgesteld, met dank aan Wim en Nelleke! Uit het beleidsplan moet voor het komend seizoen een werkplan voortkomen. Tijdens de gemeenteavond kunnen we speerpunten benoemen waar de verschillende teams en commissies mee aan de slag zouden moeten.

#### 8. **Vorbereiding beroepingswerk**

Het werkplan voor de nieuwe predikant is voorbereid door Wim, Koos en Dick. EM mist de aandacht voor de jeugd, dit wordt niet specifiek in dit plan benoemd, maar wel in de profielschets. Er wordt uitgegaan van een derde van de zondagen voorgaan, dit lijkt ons prima. Voor 1 april moeten de financiële stukken worden aangeleverd, Dick biedt aan te helpen. In de vergadering van april komt de beroepingscommissie op de agenda, er hebben zich al vier mensen spontaan aangemeld.

#### 9. **Sluiting**

Wim sluit de vergadering met gebed.

*Behoed en bewaar Jij ons, lieve God,  
wijs Jij ons de goede wegen.  
Wil in de woestijn het manna zijn,  
omgeef Jij ons met jouw zegen.*

*Behoed en bewaar Jij ons, lieve God,  
wees met ons in alle lijden.  
Wees warmte en licht,  
een mens'lijk gezicht,  
nabij ons in donk're tijden.*

*Behoed en bewaar Jij ons, lieve God,  
en geef geloof en vertrouwen,  
een vlam die niet dooft,  
in vrede gelooft;  
geef dat wij daar zelf aan bouwen.*

*Behoed en bewaar Jij ons, lieve God,  
Omgeef Jij ons met jouw zegen.  
Wil in de woestijn een bron voor ons zijn,  
en zet ons op nieuwe wegen.*

*vertaald Brazíliáans lied*



## Collecten

Zondag 14 april - Collecte Kerk in Actie

### Zending –Rwanda

Collecte Zending Kerk als plek van hoop, hulp en verzoening  
 Kerk als plek van hoop, hulp en verzoening Veeladers van de genocide in Rwanda zijn inmiddels terug uit de gevangenis. Kerk en organiseren 'Lichtgroepen' waar slachtoffers en ouders elkaar ontmoeten en weer leren samenleven. Zeventig procent van de jonge Rwandese bevolking heeft de genocide niet meegemaakt. Hun probleem is gebrek aan werkgelegenheid. Ook voor hen wil de kerk er zijn. Ze biedt de jongeren praktische training aan die hun kansen op werk vergroten. Want deze jonge generatie is de hoopvolle toekomst van Rwanda.

Help je mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!



## Verdere acties 2024



- **Zaterdag 4 mei 2024**  
van 10.00 – 15.00 uur bij "De Ontmoeting".
- **Plantjes- en puzzels- en plantjesmarkt en nog wat mooie kunst en kaarten.**
- Wij kunnen nog gave en goed uitzienende boeken ontvangen en mooie en complete puzzels zijn nog steeds zeer welkom.
- Buitenplantjes ( van zaaien of stekken)
- Vrijwilligers om mee te helpen met de verkoop

Informatie, opgeven, afleveren of aanmelden voor deze markt kan bij:

- \* Woudy van der Meijden, M 06 246 953 27
- \* Petra van Zandwijk, M 06 448 090 34
- \* Of stuur een mailtje naar: [zwo.geldermalsen@gmail.com](mailto:zwo.geldermalsen@gmail.com)

De opbrengsten voor deze markt en de onderstaande muziekvoorstelling komen geheel ten goede aan Shade Children Foundation.



- Alvast voor in de agenda:  
Vrijdag 15- en zaterdag 16 november 2024  
Muziekvoorstelling "I have a dream"

Met vriendelijke groet,  
 ZWO werkgroep Geldermalsen

## Zondag 21 april, het BETUWS SYMFONIE ORKEST in de EMMAKERK.

Op zondag 21 april geeft het Betuws Symfonie Orkest o.l.v. dirigent Mark Snitselaar in deze kerk een voorjaarsconcert, met als thema Italië .

Wij spelen dan de Italiaanse symfonie van Mendelssohn, de ouverture in Italiaanse stijl van Schubert en, heel bijzonder, het weinig uitgevoerde maar prachtige contrabasconcert van de Italiaanse componist Nino Rota.

De soliste op de contrabas is Judith Capelle (22). Zij studeert aan het Conservatorium van Amsterdam bij Olivier Thiery en Naomi Shaham. Bovendien studeert zij geneeskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Het belooft een bijzonder concert te worden en wij hopen van harte u op zondagmiddag 21 april te mogen begroeten.

Het concert begint om 15.30 uur,  
toegangsprijs € 17.50 voorverkoop € 15.00,  
studenten € 13.50 voorverkoop € 11.00,  
kinderen < 12 jaar gratis.  
Voorverkoop via [www.betuwssymfonieorkest.nl](http://www.betuwssymfonieorkest.nl)



**Donderdag 18 april**

We nodigen u allen uit voor  
een gezellig bijeenkomst met het koor de "Zeesterren"

U bent van harte welkom in de  
"Ontmoeting"

Aanvang 14.30 uur

# Alzheimer Trefpunt West Betuwe

## De Pluk in Geldermalsen

Dinsdag 14 mei 2024

19.30 – 21.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur)



### Aankondiging Trefpuntavond

Op dinsdag 14 mei 2024 zal er weer een trefpuntavond plaatsvinden van het Alzheimer Trefpunt West Betuwe. Dit keer zal de theaterzaal van de Pluk volledig tot zijn recht komen tijdens de theatervoorstelling 'de Klosdochter' van theatergroep Ervarea.

#### De Klosdochter

'De Klosdochter' is geschreven ter ere van de mantelzorger. Wanneer je naaste lijdt aan dementie is dat voor de mantelzorger vaak ook een enorme worsteling. Vaak krijgt degene die het meest nabij staat niet de waardering die voor hem of haar zo broodnodig is. Via herkenbare situaties wordt het publiek op een interactieve en speelse manier meegenomen in het proces van de mantelzorger. Tijdens de pauze zal notaris van der Veer in het Grand Café aansluiten voor vragen rondom 'wat te regelen bij dementie'. Hierbij kan gedacht worden aan vragen rondom volmacht, het levenstestament, enzovoort.

#### Aanmelden

Het Alzheimer Trefpunt West Betuwe ondersteunt mantelzorgers en iedereen die te maken heeft met dementie graag met praktische informatie. Daarbij wil het hen tevens de gelegenheid bieden om ervaringen met anderen uit te wisselen. Wees welkom op onze trefpuntavond en neem vooral iemand mee. **Let op: De trefpuntavonden zullen in vervolg plaatsvinden op dinsdagavond. Dit is dus anders dan voorgaande jaren!** De toegang is gratis, aanmelden is gewenst en kan via:

**Leonie Bathoorn: [l.bathoorn@alzheimerwilligers.nl](mailto:l.bathoorn@alzheimerwilligers.nl) of 06 3809 5381.**

Column, Uit het blad Petrus  
Ron van der Spoel  
missionair werker (straatpastor)  
bij het Leger des Heils en pionier  
bij de IZB in Maastricht

Predikant Ron van der Spoel leerde in zijn werk in de gevangenis om echt contact te maken met de ander. En dat kost tijd. Maar de ontmoetingen die hij heeft, gaan daardoor wel veel dieper.

‘Je moet leren vertragen’, zei de emeritus gevangenispastor die mijn mentor is tijdens mijn eerste jaar als gevangenispredikant. Tijdens een van onze gesprekken had ik verzucht dat ik moeite heb met het trage tempo van alles wat in de gevangenis gebeurt. Alles gaat op het gemak, behalve in een alarmsituatie.

Even wennen

Ik dacht dat ik na vijf jaar wonen en werken in Zuid-Limburg al behoorlijk trager in het leven stond. Het tempo ligt in het zuiden echt een stuk lager. Je merkt het in het verkeer, in de winkel, op het werk en ook in de kerk. De Limburgers zijn veel meer relationeel dan functioneel. Het is belangrijk om eerst een praatje te maken. Het liefst onder het genot van koffie of een borrel, om pas daarna ter zake te komen. Dat was wennen toen we hier neerstreken. Nu geniet ik ervan en erger ik me aan het opgefokte gedoe in de Randstad als ik daar ben.

Op het gemak

Maar het kan nóg wat graadjes trager, merk ik in de gevangnissen waar ik werk. En eigenlijk is dat ook wel logisch: de mannen die er vastzitten hebben alle tijd. Niet als hun zaak nog moet voorkomen, dan is er ongeduld en onrust. Maar de gestraften die weten hoe lang ze moeten blijven, hebben tijd over. Hun dagen worden van 's ochtends tot 's avonds voor hen ingevuld. Ze weten precies wanneer ze wat wel of niet mogen of kunnen doen. Ze doen alles op het gemak.

*‘Vertragen heeft vooral te  
maken met dingen  
zorgvuldig en aandachtig  
doen’*

Met aandacht

Het kostte me een paar maanden en heel wat gesprekken met mijn collega's om te leren hoe ik ook wat kan vertragen. Zo heb ik geleerd dat vertragen vooral te maken heeft met dingen zorgvuldig en aandachtig doen. Als je in de gevangenis werkt, kun je niet 'even snel' iets doen. Daarvoor zijn de veiligheidsregels te belangrijk. Je moet constant alert zijn, je steeds bewust zijn van waar je bent en wat je doet. Dat aandachtige leven is in het begin vermoeiend. Ik vond het veel vermoeiender dan thuis of op je werk even snel iets regelen of klaarmaken. Ik moest er erg aan wennen.

Meer diepgang

Nu merk ik hoe mooi het is als het lukt om zowel binnen als buiten de gevangenis echt de tijd te nemen om dingen met aandacht te doen. Zoals ik met volle aandacht luister naar gevangenen, zo doe ik dat nu ook meer dan voorheen buiten de gevangensmuren. Ik probeer bewust tijd te nemen voor gesprekken met mensen. Niet even snel een telefoontje, maar echt contact maken met de ander. Dat kost tijd en is niet heel functioneel, maar wel echt relationeel. Zo kan ik minder gesprekken plannen, maar de ontmoetingen die ik heb, gaan wel veel dieper. Dat leerde Limburg me, dat leert de gevangenis mij nu en dat hoop ik ook daarbuiten in praktijk te brengen. Trager leven is een mooier leven.



## Kerkenraad

Renate Olthof	06 18756524	scriba
Edy Scheele	06 53623832	ouderling kerkrentmeester
Koos Groenendaal	06 2278 6746	ouderling eredienst en liturgie
Nelleke van Amstel	06 5389 6038	ouderling pastoraat
Eric Max Krijnen	06 5338 4857	voorzitter kerkrentmeester
Dick van Kranenburg	06 5773 3113	voorzitter diaconie
Jeannette Wiggelinkhuijsen	06 2695 7684	diaken
Wim Willeboer	06 2502 0004	voorzitter

## Emailadressen

Scriba	scriba@gereformeerdekerkgeldermalsen.nl
Kerkenraad	kerkenraad.gereformeerd@gmail.com
Diaconie	diaconie.gereformeerd@gmail.com
ZWO	zwo.geldermalsen@gmail.com
Penningmeester	penningmeester.gereformeerdgdm@gmail.com
Website	website.gereformeerd@gmail.com
Maandblad Appèl	appel.gereformeerd@gmail.com
Kerkelijk bureau	kerkelijkbureau.gereformeerd@gmail.com
Kosterszaken	krijnen8@zonnet.nl
Verhuur zalen	koster@gereformeerdekerkgeldermalsen.nl
Archief	archieff.gereformeerd@gmail.com

## Web-sites

Kerken	<a href="http://www.pkngeldermalsen.nl">www.pkngeldermalsen.nl</a>
Kinderen/Jongeren	<a href="http://www.jongpkngeldermalsen.nl">www.jongpkngeldermalsen.nl</a>
Facebook	

Praeses	Wim Willeboer Van Dam van Isseltweg 12 4191 KC GELDERMALSEN kerkenraad.gereformeerd@gmail.com	0345-572633/ 06 2502 0004
Scriba	Renate Olthof Coreanne 93 4191 DC Geldermalsen scriba@gereformeerdekerkgeldermalsen.nl	06 18756524
Kerkelijk Bureau	Kari van Kranenburg-Visscher Spijksepad 2 4197 HJ BUURMALSEN kerkelijkbureau.gereformeerd@gmail.com	06 2864 2762
Zalen beheer	Neli van Haarlem koster@gereformeerdekerkgeldermalsen.nl	06 3857 9253/ 0345 – 257000
Kosterszaken	Eric Max Krijnen krijnen8@zonnet.nl	06 5338 4857

## Teams

### Diaconie

Dick van Kranenburg	06 5773 3113	Voorzitter
Jeannette Wiggelinkhuijsen	06 2695 7684	
Etty van der Meijden	06 5209 2964	diaconaal rentmeester

### Pastoraat

Nelleke van Amstel	E t/m I	06 5389 6038	ouderling	n.den.hartog@hetnet.nl
Jeanet Cornelisse		06 5161 5180	secretaris	jeanetcornelisse@gmail.com
Sia Feenstra	M t/m T	06 4213 1916	pastoraal teamlid	siafeenstra@gmail.com
Marietje van Haarlem	A t/m D	06 52850863	pastoraal teamlid	jgvanhaarlem@hotmail.com
Janine Zaal	J t/m L	06 31692943	pastoraal teamlid	janinezaal@gmail.com
Kari van Kranenburg	V t/m Z	06 2864 2762	pastoraal teamlid	kari.van.kranenburg@gmail.com

### Kerkrentmeesters

Eric Max Krijnen	06 5338 4857	voorzitter kerkrentmeester
Edy Scheele	06 53623832	ouderling kerkrentmeester
Marjan Sluiskes	0345-536885	penningmeester
Henry de Ruiter	06 42017165	teamlid
Rieks Cornelisse	06 10051057	secretaris

### Verdieping & ontmoeting

Henk van Amstel	06 1340 5070	voorzitter
Theo Jeninga	580 051	jeugd
Maria IJlst	06 3445 6356	
Eva Willeboer	06 8120 1306	
Diederik van Hattem	06 2537 0942	
Richard van Mersbergen	06 5256 2249	

### Eredienst en liturgie

Alice Tekelenburg	06 4854 9223
Gerda van Haarlem	0344 571 736
Jenny Montijn	573 069
Koos Groenendaal	06 2278 6746
Alfred IJlst	06 2133 7797

### Communicatie

Marieke Donker	06 5242 7578	
Piet Rekker	06 2739 9549	piet.rekker@gmail.com
Maria IJlst	06 3445 6356	

### Rekeningnummers

Gereformeerde Kerk	
College kerkrentmeesters	NL05 RABO 0321 2006 24
Diaconie	NL42 RABO 0321 2049 05
Werkgroep ZWO	NL37 RABO 0321 2023 76

### Maandblad Appèl

NL05RABO0321 2006 24 Gereformeerde kerk Geldermalsen  
onder vermelding 'Bijdrage Appèl'

### Collecte

Via de Donkey mobile App van de Emmakerk

Diaconie, zwo via bankrekening diaconie  
NL42 RABO 0321 2049 05 o.v.v. de bestemming

Kerk, revitalisering via bankrekening kerk  
NL05 RABO 0321 2006 24 o.v.v. datum

Collectebonnen  
kunnen besteld worden via het rekening nummer  
van de kerk: NL05 RABO 0321 2006 24

# Bijbelleesrooster

## april

1	maandag	Marcus 16:9-20	Tweede paasdag
2	dinsdag	Jeremia 33:12-18	
3	woensdag	Jeremia 33:19-26	
4	donderdag	Deuteronomium 1:1-18	
5	vrijdag	Deuteronomium 1:19-33	
6	zaterdag	Deuteronomium 1:34-2:1	
7	zondag	Deuteronomium 2:2-15	
8	maandag	Deuteronomium 2:16-25	
9	dinsdag	Deuteronomium 2:26-37	
10	woensdag	1 Johannes 1:1-7	
11	donderdag	1 Johannes 1:8-2:2	
12	vrijdag	1 Johannes 2:3-11	
13	zaterdag	1 Johannes 2:12-17	
14	zondag	Micha 4:1-8	
15	maandag	Psalm 4	
16	dinsdag	1 Johannes 2:18-27	
17	woensdag	1 Johannes 2:28-3:8	
18	donderdag	1 Johannes 3:9-17	
19	vrijdag	Psalm 33	
20	zaterdag	Johannes 10:1-10	
21	zondag	Johannes 10:11-18	
22	maandag	Psalm 65	
23	dinsdag	Deuteronomium 3:1-17	
24	woensdag	Deuteronomium 3:18-29	
25	donderdag	Deuteronomium 4:1-9	
26	vrijdag	Deuteronomium 4:10-20	
27	zaterdag	Psalm 22:1-22 Koningsdag	
28	zondag	Psalm 22:23-32	
29	maandag	Deuteronomium 4:21-31	
30	dinsdag	Deuteronomium 4:32-40	

### 4 - 9 april

Het boek Deuteronomium stelt het leven in het land van belofte in het vooruitzicht. In de eerste hoofdstukken blikt Mozes terug op de tocht door de woestijn, vanaf de Horeb tot aan de oever van de Jordaan, 'veertig jaar na het vertrek uit Egypte' (vers 3). Een passend boek voor de weken na veertigdagertijd en Pasen.

### 10 - 18 april

De eerste Johannesbrief is een geliefd Bijbelboek in de paastijd. Het onderricht ons in paaslicht en liefde, zoals de profeet Micha getuigt: 'Hij zal ons onderrichten, ons de weg wijzen' (Micha 4:2). De lezingen van deze week cirkelen om derde paaszondag heen. Dan komen ze volgens het Oecumenisch leesrooster allemaal bijeen: Micha 4, Psalm 4 en 1 Johannes 1.

### 19 - 22 april

We maken omtrekkende bewegingen rond vierde paaszondag, Dan zingt de Kerk Psalm 33 en 65 en leest van de Goede Herder, Johannes 10.

### 23 - 30 april

De Deuteronomiumlezingen, over God die zich een tot slaaf gemaakt volk heeft toegeëigend om het te bevrijden, bereiden ons voor op vijfde paaszondag. Met Psalm 22 staan we stil bij Jezus' lijden én overwinning.